



Lieve papa en mama,

De zomer staat voor de deur. Dit betekent voor mij dat ik school een aantal weken kan laten voor wat het is, kan genieten van mijn vrije dagen, kan spelen met vriendjes en vriendinnetjes en vooral veel plezier kan maken en alles even wil laten voor wat het is.

Nu betekent de zomer voor mij ook een wirwar aan vragen. Bij wie zal ik verblijven? Hoeveel weken ben ik bij papa en hoeveel bij mama? Kunnen jullie hierover duidelijke afspraken maken zonder dat er ruzie ontstaat? Mag ik bij jullie allebei afzonderlijk van elkaar helemaal mezelf zijn? En hoef ik niet vreemd over een van jullie te praten in het bijzijn van de ander maar mag ik gewoon vrijuit praten?

Ik wil graag even alle drukte van school loslaten, maar kan dat wel met al deze vragen in mijn hoofd? Kunnen jullie deze onzekerheden alsjeblieft bij mij wegnemen?!

Jullie zijn een tijdje geleden uit elkaar gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat jullie je niet meer kunnen opstellen als mijn ouders. Dat blijven jullie allebei, ook nu jullie niet meer samen zijn. Dat is voor jullie soms moeilijk om te onthouden, maar voor mij, als jullie kind, is het juist zo belangrijk dat jullie dit wel onthouden en je hier ook naar gedragen.

Ik zou jullie willen vragen om zo min mogelijk te discussiëren in mijn bijzijn en vooral niet over mij. Maak duidelijke afspraken en houd jullie hier ook aan. Praat niet meer over dingen die hebben plaatsgevonden in het verleden, maar kijk naar het nu en de toekomst en dan vooral naar waar ik behoefte aan heb; rust, regelmaat en een relaxte zomervakantie.

Spreek met elkaar van te voren af bij wie ik welke weken verblijf zodat hier geen ruzie over ontstaat. Het maakt mij niet zoveel uit welke weken ik bij papa of bij mama ben, als ik maar bij jullie allebei mag zijn en jullie mij het gevoel geven dat dit goed en oké is. Ik vind het wel fijn wanneer ik ook de kans krijg om tijd door te brengen met mijn vriendjes en vriendinnetjes en ik dit ook eerlijk aan mag geven richting jullie allebei.

Laten wij er samen voor zorgen dat wij deze zomer ontspannen en genieten van de vrije dagen. Het is niet meer zoals vroeger waarbij jullie nog bij elkaar waren, maar ik kan aan de situatie best goed wennen, zolang jullie je maar als mijn ouders blijven gedragen.

Liefs jullie zoon of dochter

**KidsInbetween, de stem van het kind is de sleutel naar de onbezorgde toekomst van het kind
Deze brief is opgesteld door de vraag van een jongere tijdens de begeleiding, om voor hem een brief online te zetten.**